



ChristenUnie

Gebedsbrief juli 2010

*Heer, U leidde mij in de wildernis,
in het dal van Achor
en opnieuw sprak U tot mijn hart.*

*Want God maakte het dal tot een deur der hoop.
Daarom zing ik vol vreugd dit lied.*

(Opw. 266)

Lieve mensen,

Graag stuur ik u voor de zomer nog een korte gebedsbrief. Vlak voor de verkiezingen werden er in een aantal plaatsen bidstonden gehouden en daar ben ik erg blij mee. Ik bezocht er twee. Op een daarvan zongen we een lied van hoop dat niet erg bekend was (opwekking 266) en een van de aanwezigen zei toen: we kunnen het lied van hoop niet zo goed zingen, maar we zullen het leren in de komende periode. Ze bedoelde dat overdrachtelijk: we zijn gewend aan overzichtelijke resultaten, maar we kunnen leren om te wandelen in het goede dat we nog niet kennen en toch van God krijgen.

De Bijbel geeft verschillende voorbeelden, Romeinen staat er vol van, maar Johannes schrijft er ook over. Johannes weet dat er een goede verwachting is voor de tijd dat Jezus terug komt: "we zullen aan hem gelijk zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is". (1 Joh. 3:2b). En Johannes wijst dan meteen op het heden: wie zó hoopt, verandert nu al: "Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is". (1 Joh 3:3)

In Romeinen staat het prachtig in hoofdstuk 15:

De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.

Paulus beschrijft een hoop met effect. Je kan dat zo lezen dat we straks, als de Heer terugkomt, heel veel ontvangen zullen. Maar ik denk dat Paulus met die overvloed ook doelt op een werkzaamheid in dit leven. Dat goede effect is eerst onzichtbaar, want "hoop die gezien wordt is geen hoop" (Rom 8:24), maar toch niet helemaal. Dat blijkt met name als het tegen zit: Paulus schrijft dat ellende tot volharding leidt en dat die volharding ons karakter vormt: we worden betrouwbaar! Wanneer we dat meemaken gebeurt er iets wonderlijks; de hoop wordt groter: "Volharding leidt tot beproefde deugd en die weer tot hoop." (Rom. 5:4)

Je kan dit een werking van de Geest noemen. Hij werkt diep in ons, in de bodem van ons hart. Zijn werk is onzichtbaar, maar de vrucht is duidelijk: we gaan overvloeien van blijdschap, vrede, geduld en volharding. Een van wonderlijke kanten van de Romeinenbrief is dat Paulus heel veel beloofd, maar telkens zó, dat de precieze invulling open blijft. Het is niet afhankelijk van een voorgeschreven methode of een precies resultaat, maar van God die voor ons zorgt en alles doet meewerken ten goede voor wie hem liefhebben (Rom 8:28).

Daarom kunnen we onder alle omstandigheden vol goede moed op weg gaan. Misschien gaat u naar vreemde streken met een prachtige wildernis. Of misschien hebt u juist thuis een situatie waarin niet alles goed tot rust gekomen is. Maar die hoop op God maakt dat we in alle omstandigheden een bron van blijdschap kunnen aanboren en dat geeft nieuwe kracht. Laten we daarom ook deze zomer aandacht geven aan de omgang met onze Vader, de Vader van Jezus Christus.

Gebedspunten

Dank voor de zomer en de vakantie die velen dan kunnen nemen en bid dat het zijn goede uitwerking niet zal missen.

U kunt danken voor alle weken en congressen, waar christenen onderling versterkt worden, zoals de jaarlijkse Summerschool van de [ECPYM](#).

Natuurlijk zijn er mensen die hard doorwerken. Bid voor de vorming van een nieuwe regering. Bid voor onze koningin en dank voor haar trouwe inzet, al jaren lang.

Laten we de regering niet vergeten. Het demissionair kabinet heeft naar verhouding weinig ministers en ze maken lange dagen. Drie ministers komen uit de ChristenUnie: Rouvoet, van Middelkoop en Huizinga.

Als u deze weken tijd hebt om in uw gebed apart aandacht te geven aan de ChristenUnie, kijk dan ook eens op de [site](#). Bij het schrijven van deze brief, staan er zo maar drie mooie onderwerpen. Een van onze Tweede Kamerleden gaat deze zomer naar [Haïti](#). Onze man in het [Europese parlement](#) wordt voorzitter van de werkgroep die er op let dat de rijkdom van dieren in de wereldzeeën niet verloren gaat. En de [Eerste Kamerfractie](#) toont hoe goed het is, als we tijd nemen voor een ontspannen omgang met elkaar.

Wens ik u een goede zomertijd toe!

,
Kees Sinke

Dit is de maandelijkse gebedsbrief van de ChristenUnie. De ChristenUnie waardeert het enorm als u biddend betrokken blijft bij de politiek en/of bij de ChristenUnie. Geef deze mogelijkheid door aan mensen die u kent.

Nieuwe bidders kunnen zich aanmelden via www.christenunie.nl/gebed